

Μια φορά κι έναν καιρό ... Παραμύθια για Μεγάλους Μέρος 2ο

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Γιακουμάκη

Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 16:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 20:23



Μια φορά κι έναν καιρό . Παραμύθια για μεγάλους Γράφει η Άννα Γιακουμάκη Μέρος 2ο: Τα Ξωτικά του ΔΝΤ και η γενοκτονία των Ελλήνων

Μια φορά κι έναν καιρό , σε κάποιο παγερό δάσος του βορά , ζούσε μια μοχθηρή φυλή ξωτικών . Αυτή η φυλή τρεφόταν μόνο με χρήμα και εξουσία . Ήταν ολιγομελής και τα πλάσματα που ανήκαν σε αυτή την ομάδα , κατέφθαναν στο δάσος από μωρά , προκειμένου να εκπαιδευτούν και να ενσωματωθούν σταδιακά στην ομάδα .



Μια φορά κι έναν καιρό . Παραμύθια για μεγάλους

Γράφει η Άννα Γιακουμάκη

Μέρος 2ο

Τα Ξωτικά του ΔΝΤ και η γενοκτονία των Ελλήνων

Μια φορά κι έναν καιρό , σε κάποιο παγερό δάσος του βορά , ζούσε μια μοχθηρή φυλή Ξωτικών . Αυτή η φυλή τρεφόταν μόνο με χρήμα και εξουσία . Ήταν ολιγομελής και τα πλάσματα που ανήκαν σε αυτή την ομάδα , κατέφθαναν στο δάσος από μωρά , προκειμένου να εκπαιδευτούν και να ενσωματωθούν σταδιακά στην ομάδα . Ήταν πλάσματα ψιλόλιγνα , με στιβαρή κορμοστασιά και επιβλητικό βλέμμα . Μπορούσαν να αλλάζουν πολλές μορφές αλλά η αγαπημένη τους , όταν επρόκειτο να επισκεφτούν τον κόσμο των ανθρώπων , ήταν η ανθρώπινη . Έμοιαζαν πολύ με τους ανθρώπους . Τόσο πολύ που όταν ανακατεύονταν μαζί τους , κανείς δεν τους ξεχώριζε . Τα Ξωτικά του ΔΝΤ, τρεφόταν αποκλειστικά με χρήμα και εξουσία . Για να εξοικονομήσουν το καθημερινό τους φαγητό , αναγκαζόταν να κάνουν εμπόριο . Άλλοτε πουλούσαν όπλα , βάζοντας τα ανθρωπάκια των διπλανών χωριών να τσακωθούν μεταξύ τους , άλλοτε πουλούσαν πετρέλαιο και αέρια που έκλεβαν με ύπουλους τρόπους από τη γη των αμόρφωτων πλασμάτων κι άλλοτε πάλι , παρουσιάζονταν ως οι σωτήρες ενός βασανισμένου τόπου και προθυμοποιούνταν να βοηθήσουν τα ανθρωπάκια να ξεπεράσουν τα βιοποριστικά τους προβλήματα , δανειζοντας τους από τη δική τους τροφή , το χρήμα , αλλά με μεγάλους τόκους που σταδιακά υποδούλωναν τα πλασματάκια που θεωρητικά βοηθούσαν . Είχαν ανιχνευτές , δασκάλους , πολεμιστές , αλλά όχι σαν εκείνους που είχε το κάθε συνηθισμένο χωριουδάκι . Οι ανιχνευτές τους , δεν κρατούσαν εργαλεία . Περιφερόταν με ένα χαρτοφύλακα στο χέρι , στα διπλανά χωριά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και απλά παρατηρούσαν χωρίς να μιλούν και χωρίς να δίνουν στόχο . Η δουλειά τους ήταν να ανακαλύψουν τις πηγές χρήματος και να συντάξουν μια μελέτη για τον τρόπο ζωής των πλασμάτων που ζούσαν στο χωριουδάκι που εξέταζαν . Η μελέτη τους θα συμπεριελάμβανε και τα "αδύναμα σημεία " των μικρών πλασμάτων . Όταν θα συνέτασσαν τη μελέτη τους , θα την παρέδιδαν στους δασκάλους της φυλής τους . Οι Δάσκαλοι με τη σειρά τους , θα την εξέταζαν και θα κατάρτωναν το σχέδιο δράσης . Γνώριζαν καλά ότι εκείνοι που ήλεγχαν την "τροφή" , ήταν και οι πραγματικοί κυρίαρχοι του δάσους . Κανείς λοιπόν , εκτός από αυτούς , δεν έπρεπε να έχει περισσότερη τροφή γιατί μετά δεν θα μπορούσαν να τον ελέγξουν . Πάντα έπιανε το κόλπο τους κι έτσι μετά από πολλά χρόνια αγώνων , είχαν καταφέρει να ελέγχουν πολλά χωριά . Μια μέρα , οι Ανιχνευτές έφεραν στους Δασκάλους μια έκθεση για ένα μικρό χωριουδάκι που βρισκόταν εκεί κοντά και το έλεγαν Ελλάδα . Η μελέτη που είχαν συντάξει οι Ανιχνευτές έλεγε : " Μεγάλα κοιτάσματα τροφής , σε σημαντικότατο γεωπολιτικό σημείο ..." . Για τα πλάσματα τώρα που ζούσαν εκεί έκαναν μια εκτενή αναφορά για τον τρόπο ζωής τους , για τον τρόπο σκέψης και δράσης τους καταλήγοντας με τη φράση " ...οι Έλληνες θα προβάλουν σθεναρή αντίσταση στην παραχώρηση της τροφής τους . Αν και λίγοι στον αριθμό μάχονται γενναία και δεν υποχωρούν . Αναζητήστε έμμεσο τρόπο προσέγγισης ..." . Οι Δάσκαλοι μελέτησαν με μεγάλη προσοχή την αναφορά των Ανιχνευτών . Ήθελαν πάση θυσία αυτό το μικρό χωριό με

Μια φορά κι έναν καιρό ... Παραμύθια για Μεγάλους Μέρος 2ο

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Γιακουμάκη

Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 16:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 20:23

τις άφθονες πηγές τροφής . Το κοίταξαν από δω , το κοίταξαν από 'κει , τελικά μια μέρα , βρήκαν τη λύση . Κάλεσαν τους Πολεμιστές τους για να τους ανακοινώσουν το σχέδιο δράσης . Ήταν πολύ απλό . Οι Πολεμιστές τους , θα ντύνονταν άνθρωποι και θα πήγαιναν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα . Πρώτος τους στόχος θα ήταν να τρυπώσουν στο Συμβούλιο του χωριού , το οποίο έβγαζε τους νόμους . Έτσι κι έγινε . Οι Πολεμιστές , πήγαν στην Ελλάδα και τρύπωσαν χωρίς να τους καταλάβει κανείς στο συμβούλιο του χωριού . Δεύτερος στόχος ήταν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα , βάση του σχεδίου , να μπορούν να προτείνουν και να εισάγουν κι εκείνοι τους δικούς τους νόμους . Ο τρίτος και δυσκολότερος στόχος ήταν να εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι και να αρχίσει ο αποδεκατισμός των Ελλήνων Σε τι όμως θα αναφέρονταν αυτοί οι νόμοι που οι Δάσκαλοι είχαν συντάξει εξ αρχής στο χωριό τους ;; Μα στην ελάττωση του πληθυσμού των Ελλήνων !! Όσο λιγότεροι , τόσο ευκολότερα θα κατακτούσαν αυτό το χωριουδάκι . Ο αποδεκατισμός των Ελλήνων θα ακολουθούσε το εξής πλάνο .

-

Αύξηση φόρων

-

Άσκηση πιέσεων εξόφλησης δανειστών

-

κατασχέσεις περιουσίας για ληξιπρόθεσμα χρέη

-

Μείωση μισθών και συντάξεων

-

Αύξηση στις τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης

-

Ψυχοφθόρος βομβαρδισμός από τους ΜΜΕ Ντελάληδες φίλους τους

-

Παροχές υπηρεσιών Υγείας επί πληρωμή

-

Παιδεία επί πληρωμή - Φόρος για τη γέννηση κάθε παιδιού

-

Νομιμοποίηση των πλασμάτων που ήρθαν από διπλανά χωριά

-

Απαξίωση των χαρτιών που έδωσε το χωριό στους σπουδαστές του

-

Προσωρινή παύση επενδύσεων σ' αυτό το χωριουδάκι έτσι ώστε να μην υπάρξουν άλλες θέσεις εργασίας .

Απλό σχέδιο και κατανοητό . Γενοκτονία των Ελλήνων . Όσο λιγότεροι , τόσο ευκολότερα να κλέψουν τις πηγές τροφής των μικρών πλασμάτων . Γιατί σου λένε ... , πως θα τους αποδεκατίσουμε ; Ξεκινούν μελετώντας τις ηλικίες . Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες σκέφτονται . Παιδιά , Νέοι , Μεσήλικες και Ηλικιωμένοι . Στους ηλικιωμένους λένε , θα κόψουμε τις συντάξεις και θα τους προσθέσουμε έκτακτους φόρους , έτσι ώστε να επιβιώνουν τσίμα τσίμα . Το τελικό χτύπημα θα το κάνουμε χρεώνοντας τις εξετάσεις και τα φάρμακά τους . Όσοι δεν πεθάνουν από τη φτώχεια , θα πεθάνουν από το άγχος και τις επιπτώσεις του στην υγεία ότι δεν θα τα καταφέρουν . Στους Μεσήλικες θα κόψουμε τους μισθούς . Θα τους εγκλωβίσουμε στο καθημερινό τρέξιμο για την εξασφάλιση των προς τω ζειν . Δε θα έχουν χρόνο να ασχοληθούν με εμάς , όταν θα προσπαθούν απεγνωσμένα να θρέψουν την οικογένειά τους . Τους Νέους , θα τους αφήσουμε χωρίς δουλειά . Δεν θα αναγνωρίσουμε τα χαρτιά τους και με τα λίγα που θα κερδίζουν , δεν πρόκειται να καταφέρουν να ζήσουν ούτε τον εαυτό τους . Θα φορολογήσουμε και τα παιδιά , τον τοκετό και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γέννηση ενός νέου εχθρού και έτσι θα τους αποτρέψουμε οριστικά από την αναπαραγωγή τους . Τους θέλουμε επίσης να φύγουν από το χωριό . Είναι οι πιο μάχιμη και επικίνδυνη κατηγορία . Οπότε , ας τους προτείνουμε να έρθουν να εργαστούν για εμάς . Τα παιδιά είναι ο εύκολος στόχος . Αν Κύριοι χτυπήσουμε τους μεσήλικες στο βιοποριστικό , κανείς δεν πρόκειται να βρίσκει το χρόνο να γαλουχήσει το παιδί του . Αυτό θα το αναλάβουμε εμείς και σταδιακά θα φτιάξουμε ένα μικρό στρατό

Μια φορά κι έναν καιρό ... Παραμύθια για Μεγάλους Μέρος 2ο

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Γιακουμάκη

Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 16:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 20:23

που θα εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα ...

Οι Δάσκαλοι αυτά ζήτησαν να εφαρμοστούν . Θα έκαναν μια κανονική Γενοκτονία στους Έλληνες κι αυτοί ούτε που θα το έπαιρναν χαμπάρι ! Κάποια στιγμή μόνο , θα βρίσκονταν να αναρωτιούνται , πως μειώθηκε έτσι ο αριθμός τους στο χωριό και τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί οι ξένοι εδώ πέρα ... Τα πλασματάκια όμως , κατάλαβαν τους σκοτεινούς σκοπούς τους και σταμάτησαν να εγκαταλείπουν το χωριό τους . Έφεραν στον κόσμο παιδιά , πολλά παιδιά που θα μεγάλωναν στο χωριό και θα το υπερασπίζονταν . Ξεκίνησαν να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους , σταμάτησαν να είναι θλιμμένα και να αγχώνονται για το τι μέλει γενέσθαι ... Γνώριζαν ... Και μια ωραία ημέρα , πέταξαν τους ξένους πολεμιστές στη θάλασσα ... Την τροφή τους , δεν μπορούσαν πια να τους την κλέψουν , ούτε να τους αφανίσουν ... Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά , κι εμείς καλύτερα



Μια φορά κι έναν καιρό ... Παραμύθια για Μεγάλους Μέρος 2ο

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Γιακουμάκη

Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 16:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 20:23



Μια φορά κι έναν καιρό ... Παραμύθια για Μεγάλους Μέρος 2ο

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Γιακουμάκη

Σάββατο, 02 Νοέμβριος 2013 16:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 20:23

